

STOER & STIJVOL WONEN



Maartje was als klein meisje altijd al bezig met het verzamelen en opknappen van meubeltjes. Wanneer haar moeder iets wilde wegdoen kwam steevast dezelfde vraag: 'Oh, mam, mag ik dat dan hebben?' Een begin van een hobby die nu ook is omgevormd tot een prachtige eigen zaak, waar haar moeder trots

op zou zijn geweest, verscholen in het gemeidelijke Wanroij.

'Ik sta met Stoer en Stijlvol wonen voor originaliteit, verschillende stijlen en vrijblijvendheid. Wij leveren zonder koopverplichting. Dat is iets unieks! Als wij bezorgen en het is niet naar wens dan nemen we het kosteloos weer mee terug. Ik vind gezelligheid en laagdrempeligheid zelf echt superbelangrijk. Zo vind ik het ook belangrijk om niet direct op mensen af te stormen die lekker komen snuffelen, kijk vooral rustig rond en bij vragen ben ik in de buurt en meer dan bereid te antwoorden.'

Bij Stoer en Stijlvol Wonen vind je veel verschillende stijlen, van industrieel, stoer, vintage tot landelijk en brocante. En heb je iets leuks gezien? Dan kan je dat meteen meenemen. Iets gezien wat net niet helemaal naar je smaak is, maar wel bijna? Vertel het Maartje en ze lost het voor je op! Gerust vragen!

Dat is nu net die extra service die ze graag wil bieden. 'Qua inkopen luister ik naar de adviezen van leveranciers en natuurlijk naar de wens van de klant, ook kijk ik in mijn eigen vriendenkring. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen stijl. Wat ik ook erg graag doe is het inkopen van leuke partijen zodat we altijd mooie prijsjes hebben voor kwaliteitsmeubelen. Bijvoorbeeld bij een faillissement of partijen met (verpakkings)schade, die kan ik dus zelf opknappen.'



Ik denk dat iedereen bij mij terecht kan; jong & oud, man of vrouw. Ik heb bijvoorbeeld nu veel mensen die op zichzelf gaan wonen voor de eerste keer of opnieuw beginnen na een scheiding. Die komen bij mij vanwege mijn aanbod en de prijzen en de service zeggen ze. Ik vind dat echt super om te horen, want dat is precies waarin ik mij wil onderscheiden!



Vrijdag open tussen 12.00 en 17.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur. Overige dagen op afspraak
Peelstraat 1a Wanroij - Telefoonnummer 06 2506 7686 - www.onzemeubelwinkel.nl